

Boek van je leven

Refrein:

Als jij een boek schrijft van je leven
Welke plaatjes komen daar dan in te staan?
(2x)

Van toen je klein als een konijntje
Pas geboren was?
Van toen je voor het eerst
Zelf een stapje liep?

Van toen je samen met je opa
Naar een pretpark ging?
Toen je voor 't eerst een nachtje
In een tent sliep?

Of weet je nog die keer
Dat je met papa aan het handje
Naar de bakker ging
Hier bij ons op de hoek

Dat je toen vroeg aan papa
'Papa, is het echt waar dat de bakker
Elke ochtend van die mooie
Ronde bolussen uitpoept?

Refrein

Van toen je van die zwarte piet
Een handvol pepernoten kreeg?
Van toen je zelf een
echte hengel had gemaakt?

Van toen je in hoge boom klom
En er zelf niet meer uitkon?
Of toen je bijna stikte
In een vissengraat?

Of weet je nog die keer
Dat jij jezelf verstopt had
In paniek had mama
1-1-2 gebeld

En na zeven uur hard zoeken
Stond je daar ineens heel blij
En riep: Hoera, ik heb gewonnen
En buut vrij!

Refrein

Van toen je voor de gein een potlood
In het stopcontact gestopt had
Toen je begrafenisje speelde
Met de hond

Van toen je met je batmanpakje
Op de rand van het balkon stond
Omdat je zeker wist
Dat je vliegen kon

Of weet je nog die keer
Dat je stiekem uit de snoepkast
Alle snoepjes meegenomen had
Naar bed

Dat mama je toen urenlang
Moest schrobben in het bad
Omdat je hele lijf met snoep
Zat volgeplakt

Refrein

Van toen je zo verliefd was
Op dat meisje uit je klas
Van toen je stiekem in de auto
Had gereden

Van toen je een heel bord met spruitjes
Onder tafel had geplakt
Toen je je teddybeer
In stukjes had gesneden

Of weet je nog die keer
Dat je de buurt af was gegaan
Om aan iedereen wat
Geld te vragen

Je wilde graag een nieuw computerspel
Maar had toen rondverteld
Dat wij te arm waren om ons
Eten te betalen

Refrein

Lieve kind, wat wordt dat boek
Toch reuzendik
Nog groter dan het boek
Van Sinterklaas

Lieve kind, het wordt een boek
Van groot formaat
Maar bovenal wordt het een boek
Vol kattenkwaad