

De Oude Den

In een bos in Nederland	G		
daar staat een oude den	“		
Hij is al oud, een jaar of tien	“		
misschien dat je hem kent?	“		
Zijn naalden worden langzaam grijs	Am	D7	G
Zijn takken zijn al stram	Am	G	F
Zijn bast begint te rimpelen	Am	D7	G
Hangt losjes aan zijn stam	Am	G	F
Maar deze boom heeft veel geduld	G		
Hij staat daar dag en nacht	“		
Ooit komt het moment	“		
Het moment waarop hij wacht	“		
Dan komt er een mens met een bijl of een zaag	Am	D7	G
en die neemt hem mee naar huis	Am	G	F
Ze versieren hem mooi met lichtjes en ballen	Am	D7	G
en timmeren hem op een kruis	Am	G	F
Zo droomt de boom zijn mooie droom	G		
en jaren gaan voorbij	“		
En op een dag is de boom te oud	“		
Zijn leven is voorbij	“		
Een dag naderhand loopt een kind door het bos	Am	D7	G
Met in zijn hand een zaag	Am	G	F
Hij staat stil bij de den en zegt: Deze is dood	Am	D7	G
Jammer, deze wilde ik graag	Am	G	F
Dus wat is het moraal van dit droeve verhaal:	G		
Ook al wil je iets nog zo graag	Am	D7	G
Wees gewoon blij met dat wat je hebt	G		
Wees blij met de dag van vandaag	Am	D7	G