

Blues van de eindeloze nacht

Tekst en muziek: © Tijn Damen 2008

Ik lig al in mijn bedje
En ik kom maar niet in slaap
Ook al is het buiten donker
Ook al is het al zo laat

Ik kan niet wachten
Nee ik heb echt geen geduld
Is zwarte piet al geweest?
Heeft hij mijn schoentje al gevuld?

Ik heb drie liedjes gezongen
Bij de open haard
En in mijn schoentje ligt een wortel
Ja, een wortel voor het paard

Zou hij wel komen?
Komt hij wel voor mij?
Nee, ik kan echt niet meer wachten
Was deze nacht maar voorbij

En ik denk aan deze morgen
Toen was ik niet zo lief
Ik maakte ruzie met mijn broertje
Sinterklaasje alsjeblieft

Ik heb er spijt van
En ik zal het nooit meer doen
Daarom stopte ik een briefje
Met het spijt me in mijn schoen

Het is al bijna ochtend
Mijn geduld is nu echt op
Ik sluip zachtjes naar beneden
Maar wat zie ik daar nu toch?

Het staat te smakken
En het kijkt daar naar de grond
Want wie staat daar met mijn schoen in zijn bek?
Onze hond!