

Ik ben niet bang in het donker

Tekst en muziek: © Tijl Damen

Refrein:

Ik ben niet bang in het donker (4X)

2 X C

2 X A

Telkens als ik even tuur
Zie ik een schaduw op de muur
Het is een heks een leeuw een beer
En kijk, het worden er steeds meer

A	G		
C	G		
A	G		
E	C	G	A

Refrein

Als ik heel stil lig en goed luister
Hoor ik duidelijk gefluister
Boze dwergen of kabouters
Of misschien nog iets veel stouters

A	G		
C	G		
A	G		
E	C	G	A

Refrein

Glijdt er iets zachtjes langs mijn wang
Oh help, moeder, ik ben bang
Ik stop mijn hoofd onder mijn kussen
Zo kan niemand er meer tussen

A	G		
C	G		
A	G		
E	C	G	A

Refrein

Ik voel me zielig en alleen
Er loopt van alles om mij heen
Het wil me pakken, wil me vangen
En ik word maar banger, banger

A	C		
C	A		
A	C		
A	F	C	A

En ik durf niet hard te gillen
Durf mijn hand niet op te tillen
Plots een lichtflits, piepen, kreunen
Dan de deurkruk naar beneden

G	A		
G	A		
G	A		
E	C		

Ik wil het niet eens meer weten
Voel twee klauwen op mijn rug
En hoor een diepe, diepe zucht
En dan een stem die zachtjes zegt:
'Ach, lieverd. Kom eens hier, dan krijg
Je een dikke knuffel van mij.'
Mama!

G	A		
F	C		
A	C7		
C	G		

Refrein:

Ik ben zo bang in het donker

2 X C

2 X A